

Bijlage: verslag bezoek Kenia

Kenia bezoek



De periode rond de Voorjaarsvakantie zijn wij traditie getrouw afgereisd naar Kenia om onze en andere projecten van vrienden te bezoeken. Met z'n vieren juf Juliette, juf Marijke, meester Jan en Agneta vertrokken wij met specifieke bagage van ruim 100 kg. Uiteraard waren de meeste tassen gevuld met de knuffels. Kleding, puzzels, potloden, stiften, dekbedovertrekken en andere kleine snuisterijen zaten eveneens in onze bagage. Wat hebben wij zoal gedaan?

Bezoek aan de Ganda school



Op de school maakten wij kennis met de nieuwe headmaster Hassan Mwaikitema. Een gemotiveerde mankracht die vol trots vertelde dat de scores waren verbeterd. Een opgave in een straatarm, droog gebied. Gelukkig konden wij de school bereiken en kwamen alle leerlingen ons tegemoet met zang en dans, een warm welkom. De kennismaking nam aardig wat tijd in beslag, net zoals de optredens. Het is een blijk van waardering. De gebouwen zagen er voor Keniaanse begrippen niet

verkeerd uit. Toch is er aangegeven, dat er meer geïnvesteerd gaat worden in human resource en minder in gebouwen. De vervallen shade die uiteindelijk 8 jaar heeft gestaan, zullen de ouders zelf moeten restaureren. Door sponsoring is er veel gerealiseerd; de bouw van 12 nieuwe lokalen, het meubilair voor de groepen en specifiek meubilair voor de kleintjes, 2 watertanks, een toiletgroep, een shade en de bouw van het girlshostel met zonnepanelen, waardoor er een leerwerktraject mogelijk werd. Dit laatste heeft daadwerkelijk veel opgeleverd. Er zijn meiden gestart inmiddels volwassen vrouwen, die een betaalde baan hebben.

Bezoek aan de Dzomboschool



De eerste ontvangst vond plaats door de moeders, die deel uitmaken van de vrouwengroep van de Dzombo. Met een prachtig gezang. Echter zij bleven ons vergezellen ook tijdens de rondloop van de gebouwen en een sanitaire stop. De headmaster was helaas niet aanwezig i.v.m. een cursus, maar de ontvangst door de deputy, een soort adjunct was er niet minder om. In het gebouw van de headmaster en de leerkrachten bevindt zich ook de bibliotheek. Strak geordend zag het er uit. Maar ook legde de verantwoordelijke leerkracht het systeem uit hoe er geleend en gelezen werd. De school overweegt e.e.a. te verplaatsen naar een lokaal om meer ruimte te creëren, daar het effect van de aanwezigheid van een bieb is bewezen. De resultaten voor Engels zijn daarbij gestegen. Ook aan de Dzombo gemeenschap is de verandering van inzet en ondersteuning uitgelegd tijdens een mooie bijeenkomst met elkaar. De ouders van deze school dragen altijd met hun dans een steentje

bij aan de optredens. Op deze school zijn 2 toiletgroepen gerealiseerd dankzij het Wandelen voor Water met ieder 8 deuren, één voor de meisjes en één voor de jongens, er is geschilderd bij de bestaande gebouwen, meubilair is er aangeschaft en er zijn watertankjes bij de klas lokalen gerealiseerd.

De knuffels



Een waar succes. Een immens karwei om alles uit te zoeken en te verpakken, maar de reacties van de kinderen waren daarbij overweldigend. Op de site bij een berichtje uit Kenia staan 2 filmpjes. Hoe blij kan een kind nog zijn met een knuffel. Prachtige reacties spraken. Groot of klein, een ieder vond de knuffels prachtig. De filmpjes spreken eigenlijk voor zich.

De Makenadag



De eerste zondag van ons verblijf was de dag al geregeld; In de Forrest Lodge te Ukunda is traditiegetrouw deze bijeenkomst. De start is om 9.00 uur, maar eer dat zij er allemaal zijn, kan het zomaar 12.00 zijn. De afstanden en het vervoer zijn daar debet aan. Veel meiden kennen elkaar van de middelbare school, hebben inmiddels een baan, zijn getrouwd en hebben soms al een kind. Maar ook met een betaalde baan. Andere komen voor het eerst bij de bijeenkomst omdat zij net de middelbare schoolopleiding af

hebben en dan de mogelijkheid hebben om te komen. Er zitten ook nog 3 kleine meiden in de groep die nog op de Primary school zitten. Totaal bestaat de groep uit 25. Op deze dag waren er 18 aanwezig. Ook was de minister van Onderwijs van de County uitgenodigd. Hij was er keurig op tijd, helaas waren er toen nog te weinig meiden. Voor de volgende keer staat er weer een bijeenkomst met hem gepland, maar dan nodigen wij hem later uit.

De minister Mangale Ndegwa is van grote betekenis voor het creëren van betaalde banen. Wij kennen hem al jaren; begonnen als leerkracht, toen als deputy naar een school gegaan en daarna naar de vakbond overgestapt. Vanuit deze functie in het politieke leven gegaan en nu minister Erg prettig dit contact.

Andere ontmoetingen

Het bezoek aan 5 andere scholen; een aantal al jaren in een project, andere net opgestart. Kleinschalig nog met 35 leerlingen, het doet ons denken aan de start van het Kenia project. Ook jongens ontmoet uit het Busara project. De Albino's waarbij Hamisi een betaalde baan heeft, een huis heeft gebouwd en binnenkort gaat trouwen. Zijn zus Bahati haar middelbare school opleiding inmiddels afgerond en nu bezig met een leerwerktraject om leerkracht te worden en de jongste kinderen van het Albino gezin verblijven nu op de primary school.

En uiteraard Samson Ndegwa, de coördinator van Tenda Pamoja, die voor de stichtingen alles coördineert en tegenwoordig bijna dagelijks een app stuurt om te informeren.

De tijd is daarbij omgevlogen, na een enerverende mooie reis met temperaturen van boven de 30 graden, landden wij in een koud Nederland, maar met een warm gevoel van de bezoeken bij ons.